

FEESTDAGEN bijbel

Met de Bijbel
door het jaar heen

Met illustraties van Mathias Weber



Feestdagenbijbel

Met de Bijbel door het jaar heen

Eerste druk, 2022
ISBN 9789089122698
NUR 224

Tekst: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Illustraties: Mathias Weber

Ontwerp omslag: Walvis & Mosmans
Layout Binnenwerk: Villa Grafica

Drukwerkbegeleiding: Tim Beijer Producties

© 2022 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Haarlem/Antwerpen
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Bijbel voor iedereen

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij, al meer dan 200 jaar. In de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Daarom willen we dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel.

nBg Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

VOORWOORD

Ieder jaar weer leven we toe naar christelijke feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren. Bij deze feesten horen verhalen uit de Bijbel, zoals de geboorte van het kindje Jezus of Jezus die opstaat uit het graf. Voor veel ouders en kinderen is het tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer om de achtergrond van deze feestdagen te kennen.

Toch komen deze feestdagen ieder jaar weer terug. Het zijn vaak momenten bij uitstek om de Bijbel weer eens open te slaan. Thuis, in het missionaire kerkenwerk en in de klas.

Als je hoogtijdagen in de kerkelijke traditie volgt, zijn er prachtige verhalen uit de Bijbel bij te lezen. Dat is het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van deze *Feestdagenbijbel*. In deze bijzondere kinderbijbel volgen we het kerkelijk jaar en staan we stil bij de belangrijkste feesten en hoogtijdagen door het jaar heen.

We starten bij advent en leven naar Kerst toe. Daarbij wordt Sinterklaas niet overgeslagen. Met Oud & Nieuw is er de overgang naar een nieuw kalenderjaar en komen we langs grote en kleine feestdagen, van Aswoensdag tot Pasen, en van Pinksteren tot Dankdag, tot we het jaar afsluiten met het herdenken van de overledenen op Eeuwigheidszondag. Bij elk feest is een aansluitend Bijbelverhaal te lezen. Na elk verhaal staat een pagina met extra informatie. De icoontjes op de pagina hiernaast laten zien wat voor informatie bij elke tekst te lezen is.



Hier vind je meer informatie over (kerkelijke) tradities of gebruiken die passen bij de feestdag.



Hier vind je meer informatie over de feestdag in het algemeen of over de boodschap achter de feestdag.



Hier vind je meer informatie over het Bijbelverhaal dat aansluit bij de feestdag.



Hier vind je ideeën om samen invulling te geven aan de beleving van de feestdag.

De *Feestdagenbijbel* bevat geen uitputtende lijst aan kerkelijke gebruiken en tradities. Het biedt de mogelijkheid om stil te staan bij de christelijke feestdagen door het jaar heen en meer te weten te komen over verschillende achtergronden, tradities en gebruiken. Zodat er bij het lezen van deze *Feestdagenbijbel* gesprekken ontstaan waarbij kinderen en volwassenen als gelijkwaardige gesprekspartners samen de verhalen en tradities achter de feesten gaan ontdekken en beleven. Op de volgende pagina vinden jullie een overzicht van alle feestdagen, die jullie samen kunnen bekijken en bespreken.

We hopen dat deze *Feestdagenbijbel* een mooie plek krijgt in de boekenkast thuis, op school of in de kerk!

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

HERDENKEN VAN DE OVERLEDENEN

(verschillende dagen in november of december)

SINT-MAARTEN

(11 november)

Dankdag

(eerste woensdag in november)

PINKSTEREN

(vijftig dagen na Pasen)

HEMELVAART

(veertigste dag na Pasen)

PASEN

(zondag in maart of april)

Goede Vrijdag

(vrijdag vóór Pasen)

WITTE DONDERDAG

(donderdag vóór Pasen)

PALMZONDAG

(zondag vóór Pasen)



Advent

(27 november-24 december)

SINTERKLAAS

(5/6 december)

KERST

(25-26 december)

Oud & Nieuw

(31 december & 1 januari)

DRIEKONINGEN

(6 januari)

DOOP VAN DE HEER

(zondag na Driekoningen)

ZONDAG VAN GODS WOORD

(3e zondag in januari)

ASWOENSDAG

(40 dagen vóór Pasen)

VEERTIGDAGENTIJD

(tussen Aswoensdag en Pasen)

Inhoudsopgave

Advent	11
Sinterklaas	17
Kerst	23
Oud & Nieuw	29
Driekoningen	35
Doop van de Heer	41
Zondag van Gods Woord	45
Aswoensdag	49
Veertigdagentijd	55
Palmzondag	59
Witte Donderdag	63
Goede Vrijdag	69
Pasen	75
Hemelvaart	81
Pinksteren	87
Dankdag	93
Sint-Maarten	97
Herdenken van de overledenen	103

Advent

Advent betekent komst. In de adventstijd wachten we op de komst van Jezus met Kerst. Advent begint vier weken vóór Kerst op een zondag, dus de zondag tussen 27 november en 3 december.



Jesaja loopt door de straten van Jeruzalem. Hij maakt zich druk over alle nare dingen die hij ziet. Hij ziet veel mensen die honger hebben. Hij ziet vrouwen en mannen die bedelen om te overleven. Hij ziet kinderen die verkocht worden om te werken.

Jesaja is onderweg naar de koning. Hij heeft een boodschap van God. 'Je moet ervoor zorgen dat het weer goed komt,' wil hij tegen de koning zeggen. 'Ben je vergeten dat je voor de arme en hulpeloze mensen moet zorgen?' wil hij hem vragen. Het is geen makkelijke boodschap die hij moet brengen, maar Jesaja weet dat hij deze opdracht van God heeft gekregen.

God zei: 'Er gebeuren veel verkeerde dingen op de aarde. Wie kan Ik naar de mensen sturen om ze te vertellen dat het anders moet?'

Toen zei Jesaja: 'Ik wil wel gaan.' God gaf hem de volgende opdracht: 'Je moet de waarheid zeggen tegen de mensen, maar ze zullen die niet begrijpen.'

En nu loopt Jesaja door de stad, op weg naar het paleis. Het valt Jesaja op dat er steeds meer soldaten in de stad zijn. Hun wapens kletteren. Op veel plekken worden de muren versterkt. Vreemde soldaten bedreigen het land. De koning vertrouwt op zijn soldaten en hun wapens. Is hij vergeten dat God hem sterk maakt?



Jesaja vindt het een moeilijke opdracht om naar de koning te gaan en te zeggen dat het anders moet, terwijl hij weet dat de koning niet zal luisteren. Maar hij weet ook wat God tegen hem gezegd heeft: 'Er komt een dag dat het weer goed komt. Het duurt niet lang, dan is de nacht weer voorbij. Dan wordt het weer licht. Er zal een kindje geboren worden. Een kindje dat koning zal worden. Hij zal over ons land regeren. Het wordt een goede koning. Weet je hoe ze Hem zullen noemen? Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede. We krijgen een goede koning, die heel erg machtig wordt. Als Hij regeert, is er nergens meer oorlog en is niemand meer arm. Dan is er eindelijk vrede. Hij zal voor altijd regeren.'

Moedig gaat Jesaja voor de koning staan. Hij wil niet zwijgen, zelfs als er nu niet naar hem geluisterd wordt. Hij wacht op de nieuwe koning. De koning die God beloofd heeft.





Advent

Advent is een periode van vier weken vóór Kerst. Het woord 'advent' betekent 'komst'. We kijken dan uit naar Jezus' geboorte. Dat vieren we met Kerst. We kijken ook uit naar de terugkomst van Jezus op aarde.



Bijzondere Namen

Iedereen krijgt bij zijn of haar geboorte een naam.

Sommige mensen krijgen er twee of zelfs drie. In het verhaal hebben we gelezen dat er een koningskind wordt geboren. Hij krijgt vier namen met een heel bijzondere betekenis:

- **Wijze Bestuurder:** deze koning zal grootse dingen bedenken én uitvoeren;
- **Sterke God:** deze koning die verwacht wordt (messias) is God;
- **Vader voor Altijd:** Hij beschermt ons en bij Hem kun je altijd terecht;
- **Koning van de Vrede:** Hij zal weer rust en herstel brengen voor het volk.

Namen zijn in de Bijbel heel belangrijk: ze zeggen iets over wie die persoon is en wat hij of zij doet of zal doen.

Licht voor de wereld

De tijd van advent en Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in de kerstboom, versiering op straat. Jezus wordt ook wel het 'Licht voor de wereld' genoemd. Daarom wordt in veel kerken tijdens advent elke zondag steeds één kaars meer aangestoken, als teken dat de komst van Jezus, het Licht, steeds dichterbij komt. In sommige kerken staan deze kaarsen op een adventskrans, gemaakt van dennen- of sparrengroen.



Maak je eigen kerststal

Wil je thuis ook advent vieren? Maak dan een kerststal voor in de vensterbank. Je begint met een lege stal, die je van een doosje of van blokken maakt. Elke dag komt er een persoon of een voorwerp bij: Maria en Jozef, de herders, schapen, drie koningen met cadeaus en tot slot baby Jezus. Maar ook lekkere koekjes, een groen takje uit de adventskrans, een ster boven op de stal, een theelichtje, wat stro of een paar noten passen er goed bij. Zo komt Kerst elke dag een beetje dichterbij.

SINTERKLAAS

Bij het feest van Sinterklaas denken we aan Nicolaas van Myra, die veel mensen hielp, vooral kinderen. Dit verhaal lees je niet in de Bijbel, maar is wel bekend in de kerk. Sinterklaas wordt in Nederland gevierd op 5 december, in België op 6 december.



Paulus is een leerling van Jezus. Hij schrijft een brief aan de gemeente in Kolosse, een stad in het land dat nu Turkije heet. Hij wil de christenen daar helpen in hun geloof.

Hij schrijft: 'Jullie horen bij God, daarom zijn jullie heilig. God geeft jullie zijn liefde. Daarom moeten jullie leven zoals God wil. Doe het goede, wees vriendelijk en geduldig en help andere mensen.'

In de Bijbel wordt alles wat bij God hoort heilig genoemd. Christenen horen bij God, ze zijn zijn kinderen. Daarom noemt Paulus hen heilig. En dat is in hun leven te zien. Ze zijn goed, vriendelijk, geduldig en liefdevol. Zowel vroeger als nu leven er goede mensen, over wie verhalen verteld worden. Een van hen is Nicolaas. Hij was een bisschop in de stad Myra.

Het is heet in Myra. De zon brandt boven de stad. Wekenlang valt er geen drupje regen. Langzamerhand verdroogt het gras. En ook het graan krijgt geen regen en verdort. De boeren kunnen geen graan oogsten. De voorraden raken op. Het graan dat nog over is van de vorige oogst raakt ook op. Moeders kunnen geen brood meer bakken. Er komt een grote hongersnood in het land. 's Avonds kunnen de kinderen niet slapen. Ze hebben buikpijn van de honger.

De mensen in Myra besluiten om schepen naar Egypte te sturen. Ze hebben gehoord dat er daar nog graan is. De kapiteins beloven om zo snel mogelijk terug te komen. En vanaf dat moment lopen de kinderen elke dag naar de haven. Ze gaan op de muur zitten en kijken goed of ze de schepen alweer aan zien komen. Ze stellen zich voor dat hun moeders met het graan brood bakken en ze kunnen de heerlijke geur al bijna ruiken.

De ene na de andere dag gaat voorbij. Dan zien ze plotseling schepen aankomen, ver weg op zee.

Een van de schepen komt dichterbij – maar aan de mast wappert een zwarte vlag. Een piratenschip! Het houdt de schepen met graan tegen zodat ze de haven niet in kunnen varen.

Ondertussen zijn alle inwoners van de stad in de haven bij elkaar gekomen. De zeerovers leggen aan en de kapitein roept naar de mensen: 'Als jullie een schip met graan willen, moeten jullie eerst mijn schip met goud vullen.'

Wat? Een heel schip vol goud? Waar moeten ze dat vandaan halen? De mensen lopen naar huis, halen hun geld, sieraden, waardevolle bekers en borden, alles wat ze maar kunnen vinden. 'Meer dan dit hebben we niet!' zeggen de mensen van Myra. 'Breng het graan hier, anders verhongeren onze kinderen.'

'Nee! Het is niet genoeg,' roept de kapitein vanaf het schip. 'Geef ons dan jullie kinderen maar. Die kunnen we als slaven verkopen.'

De kinderen aan de piraten geven? Dat is vreselijk! Maar dan stapt bisschop Nicolaas naar voren. 'Dat mag niet gebeuren, dat we de kinderen aan de zeerovers geven,' zegt hij. 'Ga de kerken in de stad binnen. Daar zijn kostbare schalen, bekers, kruizen, schilderijen en tapijten. Pak mijn bisschopsstaf en de kostbare mantel. Breng alles hierheen. Daarmee vullen we het schip. Ik geef liever al het goud van de kerk weg dan dat ik één kind naar de piraten stuur.'

De zeerovers zien dat het schip steeds voller wordt. Als het schip vol is, zeilen ze tevreden weg. Eindelijk kunnen de mensen het graan uit de haven halen. Nicolaas deelt het graan uit. Er is genoeg voor iedereen. De huizen ruiken weer naar versgebakken brood en alle mensen eten tot ze genoeg gehad hebben. Met een volle maag vallen de kinderen van Myra in de armen van hun ouders in slaap.





Nicolaas

Nicolaas leefde in de vierde eeuw na Christus.

Veel mensen kennen hem tegenwoordig als Sinterklaas. De naam Sinterklaas komt van 'Sint-Nicolaas'. Nicolaas was de bisschop van Myra in het land dat nu Turkije heet. Er zijn veel verhalen over Nicolaas waarin hij mensen helpt die arm zijn of ziek zijn. Hij hielp vooral veel kinderen. Hij maakte ze bijvoorbeeld beter als ze ziek waren of hij gaf ze te eten als ze honger hadden. Daarom krijgen kinderen met sinterklaas pepernoten, marsepein, chocolade en pakjes. Vaak worden er ook sinterklaasliedjes voor hem gezongen. Ook zetten veel kinderen rond sinterklaas 's avonds hun schoen met daarin een wortel voor het paard van Sinterklaas. De volgende ochtend is de schoen dan gevuld met een cadeautje.

Heilig

Paulus schrijft in zijn brief: als je bij God hoort, ben je heilig. In de Rooms-Katholieke Kerk worden sommige mensen die Jezus Christus op een bijzondere manier hebben gediend ook 'heiligen' genoemd. Op speciale dagen wordt aan die heiligen gedacht. Vaak is dat op de dag waarop ze zijn overleden. Sommigen van deze heiligen zijn ook buiten de Rooms-Katholieke Kerk bekend. Denk maar aan Sint-Nicolaas of Sint-Maarten. Ze worden dan geen heiligen genoemd, maar krijgen wel het woordje 'sint' voor hun naam (wat een ander woord is voor 'heilige').

Vijf broden en twee vissen

Het einde van het verhaal van Nicolaas doet denken aan het Bijbelverhaal van de vijf broden en twee vissen. Als Jezus op een dag aan het vertellen is voor een grote groep mensen, willen de leerlingen alle mensen te eten geven. Het zijn er meer dan vijfduizend! Ze kunnen alleen maar vijf broden en twee vissen vinden. Maar als Jezus het brood en de vissen in stukken begint te breken, blijft Hij maar breken! Het brood en de vissen raken niet op, er kan steeds meer van gedeeld worden. Na de maaltijd is er zelfs nog eten over. Zo laat Jezus zien dat Hij voor de mensen zorgt.



KERST

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Kerst vieren we op 25 en 26 december.

