





David verslaat de reus  
Marijke ten Cate

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in de Prentenbijbel van Marijke ten Cate.  
In deze uitgave zijn aanvullende illustraties opgenomen.

De teksten in de Prentenbijbel zijn geschreven door:  
Liesbeth van Binsbergen, Lijda Hammenga, Bram Kasse,  
Vrouwke Klapwijk, Nelleke Scherpbier en Bert Wiersema.

ISBN 978-90-8912-072-4 / NUR 224

Illustraties: Marijke ten Cate

Boekverzorging: Buitenspel, Meppel

Drukwerk begeleiding: Tim Beijer Producties

© 2018 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem  
Alle rechten voorbehouden.



[www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

Marijke ten Cate

# David verslaat de reus

*Prentenbijbelboekje*

1 Samuël 17 en Psalm 23

Nederlands Bijbelgenootschap



David loopt tussen de leger tenten door. Hij zoekt zijn broers.  
Zij zijn soldaten in het leger van koning Saul.  
Ze moeten vechten tegen de Filistijnen.



Plotseling hoort hij een man schreeuwen. Sommige soldaten rennen weg.  
David ziet een grote man in de verte. 'Wie is dat?' vraagt hij.  
'Dat is Goliat', zeggen de soldaten. 'Hij is een Filistijn en hij spot met onze God.  
Niemand durft tegen hem te vechten. Wie het wel durft, mag trouwen met  
de prinses. Maar iedereen is bang ...'



